

VICE VERSA

ik zie willens en wetens, pogen en falen
geschreven maar zelden vertelde verhalen
ik zie dromen en hopen, ik zie eigenwijs
het hier en het nu, door tijd en ruimte op reis

ik zie achter de rug en ik zie voor de boeg
altijd tevreden en tegelijk nooit genoeg
ik zie, als ik goed kijk, iets van een essentie
verdriet om wat was en de volle potentie

ik zie wensen en werken, weten en hopen
het ligt allemaal in dit uitzicht besloten
ik zie de ideeën, zeeën van gedachten
in de weerkaatsing, de verhalen daarachter

ik zie angst, ik zie liefde, ik zie boos en blij
alles om me heen zie ik ook terug in mij
ik zie beetje van mij weer terug om me heen
tussentijds, onderweg, wat er bleef en verdween

als ik kijk in de spiegel, geen goed en geen fout
zie ik een wereld waartoe ik mezelf verhoud
die spiegel zie ik als ik naar de wereld kijk
een mens is telkens als diens perceptie zo rijk

ik zie minder van mezelf zonder omgeving
dus meer van mij, door ander en anders misschien
jij kijkt wellicht niet zo maar in mijn beleving
hebben we elkaar nodig om onszelf te zien

Derek Otte



**nationale
nederlanden**