

# “Ik was zó intens blij dat ik mijn vrouw zag. Ik wist: ik ga het vanaf nu anders doen”

*Wekenlange COVID-coma opende ondernemer Eddy van Heel (51) de ogen*

**Een wekenlange COVID-coma heeft de Twentse ondernemer Eddy van Heel, oprichter en eigenaar van Prescan de ogen geopend. De nierpatiënt - in 2006 doneerde zijn boezemvriend Remco hem een nieuwe nier - belandde in 2021 met een coronabesmetting op de intensive care en balanceerde op het randje van de dood.**

In de tijd op de IC, een kleine maand in totaal, waarvan twee weken in coma, krijgt Eddy complicatie na complicatie. Een longontsteking die overgaat in een bloedvergiftiging met zeer hoge koorts. Daar bovenop krijgt hij een klaplong. En ondertussen wordt de Twentse ondernemer gedialyseerd, omdat door de toegediende medicatie zijn nierfunctie uitvalt. Van Heel wordt [kunstmatig in coma gehouden](#) en krijgt beademing om het lichaam de kans te geven om zich zo goed mogelijk te herstellen.

## Hel

In de laatste fase van zijn COVID-coma raakt Van Heel verward en krijgt hij ronduit naargeestige dromen. Ook krijgt hij een delier. “Ik dacht dat ik het niet gehaald had en dat ik overleden was”, aldus Van Heel. “En ik zag hele gekke dingen. Ik werd wakker in een kelder van het ziekenhuis. Donker, het leek een mortuarium, er hingen mensen aan haken. Ik ook. Ik hoorde in de verte stemmen, ik keek door een gat in de dikke muur naar buiten en zag mijn broer en mijn vrouw Lotje, ze was zwart gesluierd. Ze kwamen terug van mijn begrafenis. Ik schreeuwde, ze hoorde me niet. Op dat moment realiseerde ik het me, ik ben dood. Ik bevond me in een twilight zone tussen hemel en aarde, eigenlijk een soort hel. Ik moest hier weg. Ik probeerde de draden waaraan ik hing door te bijten. Op dat moment bleek dat ik de beademingsbuis door had gebeten. Toen ik mijn ogen open deed en mijn vrouw in de ogen keek was ik zo blij en zo emotioneel. Ik leefde nog! En wat was Lotje mooi. Ik weet nog dat ik geëmotioneerd probeerde te zeggen: ik ben zo blij om jou weer te zien! En direct daarna: en ik ga het vanaf nu anders doen.”



*Eddy van Heel in zijn wijngaard in Zuid-Frankrijk. Bron: Oost / Vincent Moes*

Het was de start van een lang proces van revalidatie, maar ook van het inzicht dat het tijd werd om de periode van zijn ‘levenswerk’, de onderneming Prescan, af te sluiten. 22 jaar van opbouw, succes, tegenslag en de stress die bij de realisatie van iedere onderneming hoort. Het was voor Van Heel het moment om toe te gaan werken naar een definitief afscheid van zijn Prescan. Van Heel: “Ik vond het een heel moeilijk besluit en heb er vele

nachten niet van kunnen slapen. Het afscheid nemen van de collega's die voor mij veel meer dan collega's zijn. En het afscheid nemen van onze belangrijke missie en het klaarstaan voor onze cliënten, waar ik echt een persoonlijke band mee heb, dat valt me zwaar. Ik zal de collega's en de cliënten enorm gaan missen."

### **Ingrijpend anders**

Van Heel: "Ik heb drie jaar geleden het besluit genomen om het ingrijpend anders te gaan doen, ook omdat de situatie me daartoe min of meer dwong. Nadat ik mijn besluit genomen had, hebben we afgesproken dat ik nog drie jaar bij de onderneming betrokken zou blijven. Maar ondertussen zat ik wel in een lang revalidatietraject."

"Mijn long- en nierfuncties zijn nog steeds niet goed, ik heb tijdens mijn coma aan de beademing én de nierdialyse gelegen. Mijn kortetermijngeheugen is ook nog steeds niet oké. Eerlijk: ik heb nooit echt kunnen terugkomen in mijn rol als CEO van Prescan, zoals vóór mijn coma-periode."

### **Oud wijndomein in Zuid-Frankrijk**

Tijdens een verblijf in Zuid-Frankrijk doet Van Heel een oud wijndomein aan, een wijngaard die stamt uit 1860. In 2002 had een aantal Twentse vrienden al het naastgelegen kasteel met dezelfde naam gekocht en verbouwd tot sfeervol vakantielandgoed met appartementen. Van Heel is in de loop van de tijd mede-eigenaar geworden. Ooit behoorde het chateau en de wijngaard tot één domein. Met het betrekken van de wijngaard bij het chateau is het landgoed weer in ere hersteld.

Tijdens de laatste Tour de France verzorgde de NOS een live-uitzending vanuit de tuin van het chateau. In de aanpalende wijngaarden wordt al generaties lang op ambachtelijke wijze kleinschalig wijn gemaakt door de familie Delbru. De laatste generatie, een ouder echtpaar, was juist op het moment van het bezoek van Van Heel en zijn zwager Patrick Banis op zoek naar een geschikte koper om de wijngaard voort te zetten.



### **'Wijngaard geeft mij zóveel rust'**

Tijdens de verbouwing van het chateau zelf krijgen Van Heel en Banis oude boeken te

*Eddy van Heel kocht het wijndomein Chateau Camp del Saltre samen met zijn zwager en oom. Bron: Oost / Vincent Moes*

zien met vergeelde foto's over hoe de familie al eeuwenlang op deze plek wijn maakt. "Aangezien Delbru ze allemaal kende en het geschiedenis van het landgoed betrof hebben we de volgende avond afgesproken en tot laat in de avond gesproken over de geschiedenis van het chateau en het landgoed. Toen ging het nog meer leven. Delbru gaf aan dat ze wilden verkopen gezien hun hoge leeftijd. Er was geen opvolging."

"Het echtpaar, vierde generatie, is over de zeventig jaar en wij voelden een enorme klik", zo vertelt Van Heel. "De wijngaard geeft mij zóveel rust. Ik was er om tot rust te komen na de COVID-coma. In

Nederland merkte ik: hoe meer prikkels, hoe slechter mijn kortetermijngeheugen functioneert. Op de wijnboerderij ging het beter.”

### **In de leer**

Het Twentse duo besluit op het aanbod in te gaan. “Op één voorwaarde, hebben we gezegd. We willen dat jullie (het echtpaar, red.) ons de komende periode blijven ondersteunen en ons echt het ambacht van wijn maken leren. We willen topwijn maken, dat is belangrijker dan een hip merk neerzetten. En om de beste wijn te kunnen maken heb je een top wijnmaker nodig die het ambacht begrijpt en het door wil geven. En dat is het mooie van dit domein. Wij hebben die generaties-lange ervaring nodig om de beste wijnen te kunnen maken. En zo gezegd, zo gedaan. En net als destijds met Prescan bouwen we weer aan een familiebedrijf.”



*Het echtpaar Delbru (in het midden op de foto) ondersteunt Eddy van Heel en zwager Patrick Banis (uiterst rechts) bij de ambacht van het leren wijn maken. Bron: Oost / Vincent Moes*

Zwager Patrick Banis is al een tijdje in de leer in de wijngaard en woont momenteel op het kasteel. Zijn vrouw en dochter komen einde van dit jaar of begin volgend jaar naar Prayssac. Van Heel: “Ik reis af en toe naar Frankrijk. Heb uiteraard veel contact met Patrick, die inmiddels de

scepter zwaait op de wijngaard. Een echte Fransman om te zien, die samen met het prachtige team daar bezig is om de mooiste wijnen te maken.”

### **Wijnranken tot aan de horizon**

Cahors (Dordogne/De Lot) is één van de oudste, misschien wel de oudste wijnstreek van Frankrijk en staat bekend om zijn Malbec wijnen. Chateau Camp del Saltre maakt rode Malbec wijnen, rosé en witte Chardonnay. Van Heel trots: “Onlangs hebben we met de nieuwe wijnen, gemaakt onder de nieuwe vlag, goud, twee keer zilver en brons gewonnen op het prestigieuze Internationale Wijnconcours van Geneve.”

“Het chateau is voor mij een oase van rust. Dat doet mij enorm goed. Een glooiend Zuid-Frans toneel met wijnranken tot aan de horizon. De mooiste sterrenhemel die je ooit gezien hebt en alleen het geluid van krekels en af en toe een hond die in de verte blaft. En hoe mooi is het wanneer je een wandeling kunt maken in je wijngaard, zo’n mooi uitzicht hebt, druiven kunt proeven en met je luie

stoel onder de eikenboom middenin de wijngaard zit en alleen de stilte hoort en 'dit' uitzicht hebt: glooiende heuvels vol wijnranken, tot aan de horizon."

### **Genieten**

Van Heel wil vooral proberen te genieten. In de eerste plaats van zijn gezin, zijn familie en zijn vrienden die hij al z'n hele leven kent en zo koestert. "Soms moet je dingen meemaken die je weer even laten zien waar het echt om gaat in het leven. Je gezin, familie, echte vriendschappen en gewoon zoveel mogelijk proberen te genieten met elkaar. De jaren gaan steeds sneller. Voordat je het weet is het voorbij."

"Chateau Camp del Saltre is een prachtig stukje authentiek Frankrijk. De wijnen worden nog ambachtelijk gemaakt en dat willen we koesteren. We gaan door op de weg die de Delbru's al honderden jaren met succes hebben bewandeld. De beste wijnen maken. Dat is juist het mooie van deze wijngaard."

*De wijnen van Chateau Camp del Saltre zijn verkrijgbaar onder meer verkrijgbaar in de betere horeca in Twente en in de betere wijnwinkel in Twente.*

Via [deze link](#) zijn alle foto's van Eddy van Heel, zijn zwager Patrick Banis en het echtpaar Delbru in hoge resolutie te downloaden.